



PARIJS – CHARTRES: een Jacobsroute die leidt naar een Labyrint.
31 augustus – 05 september 2025

Vanuit de lichtstad naar het labyrint van Chartres, symbool voor de zoektocht van de mens naar zichzelf en naar het spirituele. De relatief onbekende route leidt ons in 5 stapdagen vanuit de groene rand van Parijs via Dampierre, Rambouillet en Epernon naar Chartres. We volgen een Jacobsroute die leidt naar een labyrint. Elke mens is zoekend, naar zin, naar het waarom van het bestaan, de draden in het leven ... Pelgrims gaan samen op stap, delen hun verhaal, zoeken naar antwoorden en vinden gaandeweg vaak een nieuwe rust.

Je dagrugzak is je trouwe bondgenoot. Je bagage wordt vervoerd. Stappen doen we samen en in een dagelijks momentje van rust en spirit gaan we de weg van en naar het labyrint. De totale afstand bedraagt ongeveer 100 km. De afstand per etappe kunnen we nog niet helemaal exact bepalen. Die info volgt later.

PROGRAMMA onder VOORBEHOUD

Zondag 31 augustus	In de vroege ochtend rijden we per bus naar Parijs. Vandaaruit stappen we al de eerste etappe tot Igny. Overnachting in Saulx les Chartreux.
Maandag 1 september	Tocht van Igny naar Dampierre. Langs de abdij van Vauhallan, het charmante Saint Rémy les Chartreux komen we aan bij het schitterende kasteel van Dampierre. We overnachten in Rambouillet.
Dinsdag 2 september	Tocht van Dampierre naar Rambouillet. Een rustige middag in een mooie kleine stad met bezoek aan het park en kasteel van Rambouillet. Overnachting in Rambouillet.
Woensdag 3 september	Tocht van Rambouillet naar Maintenon langs de vallei van de Eure. Overnachting in Epernon.
Donderdag 4 september	Tocht van Maintenon naar Chartres. De torenspitsen van de kathedraal van Chartres leiden ons naar onze eindbestemming. We overnachten in Chartres.
Vrijdag 5 september	Met een gids gaan we op stap in Chartres. We eindigen onze pelgrimstocht 'in het groen' en rijden na de middag richting thuis.

De tocht gaat langs een heel gevarieerd parcours. Echt zwaar is dit niet, de afstand kan af en toe wel een rol spelen. Zoals altijd zijn **een goede gezondheid en een zeer goede fysieke voorbereiding onmisbare voorwaarden. Ook goed schoeisel is onmisbaar.**

De reis is een initiatief van Vrouwennet.vzw - pelgrimages en wordt georganiseerd i.s.m. reizen Sercu Roeselare.
Begeleiding: Trui Colpaert + Marie Jeanne Dewitte.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Prijs € 1.200 p.p. op basis van tweepersoonskamer. € 300 single toeslag.

Inschrijving: Vraag het inschrijvingsformulier aan bij Marie Jeanne Dewitte, midewitte@skynet.be 0472 87 54 73
OF Trui Colpaert, trui.colpaert@gmail.com 0475 95 85 55

Betaling: Na inschrijving ontvang je een bevestiging. Daarna betaal je **binnen de week een voorschot** op het rekeningnummer dat je in de bevestiging ontvangt. Het saldo wordt half juli 2025 opgevraagd.

Inclusief: Reis met begeleiding, logies op basis van volpension (lunchpakket voor 's middags), drank aan tafel, toegangsgelden, gidsen, kennismakingsboek, tocht- en spiritboek. Picknick voor de eerste dag is niet inbegrepen.

Deelnemers: Min. 20 en max 30. Enkel voor leden van Markant en hun partner.

Verblijf: We logeren in comfortabele hotels. Halfpension en lunchpakketten bij het stappen. **Gelieve bij inschrijving bepaalde voedselallergieën te melden.**

Reisperiode: Het is aangewezen om kledij mee te nemen voor wisselende weersomstandigheden. September is gewoonlijk zacht, maar kan wispelturig zijn. Makkelijke stapkledij, zeer goede stapschoenen en -kousen zijn noodzakelijk. Regenkledij voorzien.

Bagage De bagage wordt vervoerd per bus. Bij het stappen dragen we elk onze dagrugzak met picknick.

Documenten: Europese ziekteverzekeringskaart (vroeger Mutas / Eurocross) en geldige identiteitskaart.

Verzekering: Leden van Markant zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Voor de partners wordt een extra verzekering lichamelijke ongevallen afgesloten. **LET WEL:**
Annulatie-, reis- en bijstandsverzekering zijn op eigen initiatief af te sluiten bij de maatschappij van je eigen keuze. Het is het eenvoudigst dit te doen op het ogenblik van de inschrijving. Let op: Bij annulering van je reis betalen Markant Pelgrimages en Reizen Sercu geen voorschotten of saldi terug.

Let wel: Wie individueel inschrijft en een kamer wenst te delen wordt gevraagd mee te zoeken naar een kamergenote. Lukt dit niet, dan is de inschrijving onder de voorwaarde dat – indien dit nodig zou blijken – een single toeslag wordt betaald. Dank voor het begrip.

Wandeldag: Er wordt een informatie-, wandel- en kennismakingsdag voorzien voor de deelnemers. Info omtrent datum en locatie volgen later.