



Het rijk van de Maharadja's • India

PERIODE: 15 dagen van 22 november tot 6 december 2025
(MAX. 16 deelnemers)

WAT MAAKT DEZE REIS ZO BIJZONDER?

Kleuren, authenticiteit en liefde voor de lokale bevolking, dat vind je allemaal in Rajasthan. De koninklijke paleizen en forten van de Maharadja's lijken wel uit sprookjes te komen. Tijdens deze reis logeren we er, maar ontdekken ook het leven zoals het is in kleine bescheiden dorpen met mooie, lachende, kleurrijke mensen die je hartelijk verwelkomen. We genieten van heerlijke maaltijden op steeds bijzondere, verrassende plekjes.

Elke dag ontdekken we een ander verhaal: nu eens uit de glorie tijd van de Maharadja, dan weer een folkloristisch liefdeslied of een verhaal over de kaste van de textielprinters of de tempel van de Jain.

Op één van onze verblijven in een prinselijk paleis zijn we de persoonlijke gast van de prins, een succesvol ondernemer en een geweldige gastheer die ons helemaal meeneemt in zijn verhalen over vergane glorie, heden en toekomst.

We ontdekken Rajasthan in stijl!

STORYTELLING

Deze reis wordt begeleid door Helga Peeters. Als bezielster van 'anubhuti' choreografeert ze de reizen. Haar kennis en contacten ter plaatse maken van elke reis een ware belevenis. Ze reist met jullie mee op deze reis.

LOGIES

In Rajasthan verblijven we in voormalige paleizen van de Maharadja's en in een luxe tentenkamp in de woestijn. De paleizen en forten zijn oases in het midden van de natuur of de stad. We kunnen er rustig wandelen doorheen authentieke dorpen en ze vormen een perfecte uitvalsbasis voor ontdekking van het lokale leven.



Het rijk van de Maharadja's • India

REISROUTE

Dag 1 – Za 22 nov'25: Internationale vlucht naar Delhi

We komen 's nachts aan in New Delhi waar we hartelijk verwelkomd worden.

Dag 2 – Zo 23 nov'25: Welkom in Delhi

Vandaag krijgen we een eerste indruk van deze Indiase hoofdstad met mooie verborgen hoekjes en lekkere restaurantjes. We lunchen samen in een zuid-Indisch restaurant en stappen in de namiddag in de voetsporen van Mahatma en Indira Gandhi. Ook een Sikh tempel ligt op onze weg. 's Avonds genieten we van een heerlijke maaltijd in de 'hub' van de stad.

Dag 3 – Ma 24 nov'25: Een wereld vol religie

Met de vroege vogels trekken we naar het park voor een ochtendwandeling en een yoga sessie tezamen met de locals. Na een heerlijk ontbijt rijden we met de riksja de oude stad in en ontdekken er de monumentale architectuur van de Moghuls. We bezoeken de moskee, Jama Majid, gebouwd door de Moghul keizer Shah Jahan. De bouw was in 1656 gereed en is tot op vandaag nog steeds de grootste moskee van India. Onderweg ontdekken we een Jain tempel als een verborgen parel gelegen te midden van de bazaar. Na de middag verlaten we Delhi en rijden we naar Agra waar we 's avonds toekomen en een eerste glimp opvangen van de Taj Mahal.

Dag 4 – Di 25 nov'25: Naar het 'mausoleum voor de liefde'

Een hoogtepunt vandaag is het bezoek aan de Taj Mahal bij zonsopgang. De Taj Mahal 'de ivoren poort waardoor alle mooie dromen uitkomen' zoals Rudyard Kipling het bouwwerk zo mooi beschrijft. We nemen onze tijd om te genieten van dit schitterend mausoleum dat het paradijs op aarde lijkt. Na een heerlijk ontbijt rijden we verder naar het vogelreservaat, Keoladeo Ghana National Park in Bharatpur. We maken er kennis met honderden trekvogels die hier overwinteren, ook de zwarte kraanvogel geeft hier een 'serenade'. In de namiddag maken we een stop aan een bijzonder mooie waterput, leuk om even rond te wandelen en rijden vervolgens verder naar Jaipur. In Jaipur verblijven we in een prachtige Haveli, een rijkelijk versierd koopmanshuis.

Dag 5 – Wo 26 nov'25: De 'roze stad' Jaipur

's Ochtends zien we de stad ontwaken, we bezoeken een tempel.



Het rijk van de Maharadja's • India

Jaipur, de roze stad, beroemd om zijn paleizen, City Palace, Hawa Mahal (het paleis der winden) en zijn talrijke bazaars. We krijgen een inkijk in het astronomisch bouwwerk Jantar Mantar (observatorium) en Hawa Mahal, het paleis van de huidige Maharadja's in de stad. We geraken helemaal in de sfeer van het kleurrijke India. Jaipur is de grootste stad van Rajasthan en achter elke hoek ontdekken we iets onverwachts en boeiends. In de namiddag verkennen we de kleurrijke bazaar met riksja. We rijden de meest smalle steegjes in. Wat een kleurenpracht met al die uitgestalde sari's, bangles en kruiden. We hebben ogen tekort.

Dag 6 – Do 27 nov'25: Picknicken met prachtig uitzicht

Vandaag bezoeken we Amber. We gaan op ontdekking in het dorp Amber rond het paleis en gaan op bezoek in een blokprintatelier waar we kennismaken met de meest traditionele kunstambacht van Rajasthan, nl. het blokprinten. Hier kunnen we ons eigen kunstwerk maken. We lunchen te midden van de natuur. Na de lunch wandelen we de heuvel op naar het mooie Amber fort. Dit fort met zijn grote wallen, reeks poorten en geplaveide paden is prachtig versierd. De talrijke mozaïeken en inlegwerk met glas ogen bijzonder feeëriek in de namiddag zon.

Dag 7 – Vr 28 nov'25: Waar Brahma thuis is

's Morgensvroeg vertrekken we richting Jodhpur. Op onze weg ligt Pushkar waar we de Brahma tempel. Tegen de avond komen we toe in ons prachtig tentenkamp gelegen aan een imposant meer. 's Avonds zitten we rond het kampvuur met duizenden sterren boven ons hoofd.

Dag 8 – Za 29 nov'25: De 'blauwe stad', Jodhpur

We genieten van een rustige ochtend in ons adembenemend verblijf. Let the journey unwind. Tegen de middag vertrekken we richting Jodhpur. Onderweg zijn we te gast in een zeer traditioneel dorp bij een lokale familie. Zij hebben voor ons heerlijk 'homemade'food klaar terwijl de muzikanten van het dorp ons onthalen met een bijzonder recital verzorgd door een klein lokaal ensemble. Het lijkt wel alsof we op een feest terecht gekomen zijn. Jodhpur wordt gekenmerkt door een aantal sierlijke paleizen, forten en tempels. De stad heeft als bijnaam de "Blauwe Stad" vanwege de indigo-gekleurde muren van de huizen in de oude binnenstad. We brengen een bezoek aan het imposante Mehrangarh Fort. We dalen al wandelend af naar de bazaar rond de Clock Tower en gaan op theevisite bij zeer inspirerende zussen die samen opboksen tegen een door mannen gedomineerde samenleving. Zij verkopen specerijen en thee om hun bruidsschat bijeen te sparen.



Het rijk van de Maharadja's • India

Ze zijn erin geslaagd om een succesvolle specerijenhandel, die ooit opgestart was door hun reeds overleden vader, uit te bouwen. We verblijven in een mooi erfgoedhotel, gerund door de clan van de Koninklijke familie en luisteren naar de traditionele muziek van de woestijnvolkeren.

Dag 9 – Zo 30 nov'25: De Bishnoi gemeenschap

Vandaag gaan we naar de Thar woestijn en maken er kennis met de levensstijl van de Bishnoi gemeenschap. De naam Bishnoi is afgeleid van bis (twintig) en noi (negen) d.w.z. volgelingen van 29 principes vastgelegd door Guru Jambheshwar. Hij formuleerde 540 jaar geleden negenentwintig stellingen ter bescherming van het milieu. De leerstellingen werden niet alleen opgesteld om de biodiversiteit van het gebied te behouden, de leefregels zorgden ook voor een gezond eco-vriendelijk en sociaal leven voor de gemeenschap.

Dag 10 – Ma 1 dec'25: Het dorpsleven in Narlai

Na het ontbijt vertrekken we naar Rawa Narlai. Dit paleis ligt volledig verborgen te midden van een zeer mystiek dorp. Na een heerlijk ontbijt gaan we op pelgrimstocht. Narlai is een zeer mystieke plek. Meerder Sadhu's verblijven hier dan ook in uit de rots gehouwen woningen. Er leeft in Narlai ook een aanzienlijke Jain gemeenschap. In de late namiddag wandelen we (1,5u) de heilige berg op en genieten van het prachtig vergezicht op de Arravali bergen. Het avondmaal is ongelooflijk verrassend en idyllisch. Dit geloof je niet!

Dag 11– Di 2 dec'25: Luipaarden spotten en India's mooiste Jain Tempel

Wij gaan er luipaarden spotten bij ochtendgloren. Wat een elegante dieren zijn dat! Rawla Narlai is ook een ideale uitvalsbasis om het authentieke dorpsleven te verkennen. Het dorp is leuk om gewoon wat in rond te lopen, met fraaie tempels en gastvrije mensen. We bezoeken de Jain tempel in Ranakpur. Deze tempel is één van de belangrijkste en grootste Jain tempels in India. Hij is volledig in marmer opgetrokken en zeer verfijnd gedecoreerd. In Khelwara brengen we een bezoek aan een mooi verborgen plekje aan het meer bij een Hindu-tempel waar duizenden vissen ons begroeten.

Dag 12– Wo 3 dec'25: Op ontdekking in de prachtige natuur van de Arravali bergen



Het rijk van de Maharadja's • India

's Morgens maken we een wandeling langs het natuurreservaat naar een afgelegen Shiva-tempel. Deze tempel is gelegen in een rots. Een indrukwekkend pelgrimsoord. Kumbalgarh heeft ook een imposant fort uit de 15e eeuw, omgeven door 360 tempels, een creatie van de legendarische koning Rana Kumbha, en bezit een enorme stadsmuur uit dezelfde periode. Een klim naar het dak van het fort bezorgt ons een prachtig uitzicht over de Arravali bergen en de omvang van de legendarisch fort. We staan helemaal verbaasd over dit gigantisch bouwwerk.

Dag 13 – Do 4 dec'25: 'De witte, romantische stad' Udaipur

Vroeg uit de veren. Vandaag rijden we naar Udaipur, bekend als het Venetië van het Oosten. Udaipur, de hoofdstad van het Mewarrijk, kende sinds de 16de eeuw verschillende heersers die er elk hun stempel op gedrukt hebben en prachtige paleizen hebben achtergelaten. De stad wordt omringd door drie meren en is ook bekend vanwege de opnamen van de filmklassiekers als James Bond's 'Octopussy'. De weg slingert langs de pittoreske heuvels van de verrassend groene Arravali bergen. Onderweg in de kleine dorpjes is het alsof we in een theatervoorstelling zijn terecht gekomen : een fascinerend defilé van prachtige mensen met tulbanden, gigantische snorren, neusringen, fel gekleurde sari's... trekt aan ons voorbij. Het paleis is het grootste Koninklijke complex van Rajasthan en werd eeuwenlang ononderbroken gerund door de sterke Rajputs van het Mewar koninkrijk. We overnachten in ons volgend koninklijk oord. Dit oord is een parel op de kroon van deze reis, een niet te evenaren, bijzonder mooi paleis waar we hartelijk onthaald worden! We voelen er ons als in een sprookje van 1001 nacht. Het paleis is prachtig gerestaureerd in zijn oude glorie. Elke kamer heeft haar eigen specifieke charme en de vele charmante binnenplaatsen en sfeervolle tuinen ontroeren ons.

Dag 14 – Vr 5 dec'25: Genieten in een paradijselijk oord

We nemen onze tijd om gezellig wat te lezen, te zwemmen, te chillen, aan yoga te doen of te genieten van de niet te evenaren spa in het paleis waar we verblijven. Onze adembenemende reis door Rajasthan loopt stilaan ten einde. We maken ons klaar voor de reis huiswaarts. In de namiddag vliegen we van Udaipur naar Delhi. Bij aankomst in Delhi genieten we samen van een heerlijk afscheidsdiner buiten de luchthaven alvorens we de aansluiting naar Brussel nemen.

Dag 15 – Za 6 dec'25: Home sweet home



Het rijk van de Maharadja's • India

PRIJS per persoon: 3390€

- *Per Markant-lid mag 1 reisgezel deelnemen aan ledentarief. Deze deelnemer neemt er kennis van dat hij/zij niet geniet van de Markant ledenverzekering.*
- *Toeslag niet-Markantlid: +100.00 €/pers.*
- *Voor 55€ kan je ook een Markant jaarlidmaatschap afsluiten en geniet je o.a. de Markant ledenverzekering (BA).*

INBEGREPEN

2-persoonskamers

Alle maaltijden: ontbijt, lunch en diner.

Alle toegangsgelden zoals beschreven in programma.

Alle transport zoals beschreven

NIET INBEGREPEN

Vluchten (deze worden geboekt bij inschrijving).

Annulering- en bijstandspolis.

Visum.

Dranken en fooien.

Single-supplement bedraagt 1190€.

VLUCHTSHEMA – Indicatie (nog niet beschikbaar)

Internationale vluchten met Lufthansa en nationale vlucht met Vistara. Prijs per persoon (economy): 1712€

LH 5629	Brussels (BRU) - Munich (MUC)	06u45/08u05
LH 762	Munich (MUC) - Delhi (DEL)	12u15/00u10 (+ 1 dag)
UK 628	Udaipur (UDR) - Delhi (DEL)	15u20/16u45
LH 763	Delhi (DEL) - Munich (MUC)	01u50/06u15
LH 5628	Munich (MUC) - Brussels (BRU)	08u55/10u20

Vluchtprijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en moment van reservatie.



Het rijk van de Maharadja's • India

VERLOOP INSCHRIJVING

Via inschrijvingsformulier op de website van Markant of via mail aan markant@anubhuti.be

Daarna ontvangt u een bestelbon.

Na betaling van het voorschot is de reis bevestigd.

U ontvangt ongeveer 1 maand voor vertrek de nodige documenten : gedetailleerd reisprogramma, praktische informatie voor vertrek.

E-tickets worden uiterlijk één week voor vertrek doorgemailed.

Saldo wordt gestort uiterlijk 6 weken voor vertrek.

OPMERKINGEN

Internationale reispas dient nog 6 maanden na terugreis geldig te zijn (www.diplomatie.be). Visum is verplicht en op voorhand aan te vragen bij de Ambassade van India (www.indembassy.be) of online (<https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html>). De nodige informatie hieromtrent wordt verstrekt via het vertrekdocument.

Geen verplichte inentingen (www.itg.be)

De reis is niet prestatiegericht, een doorsnee fysieke conditie is voldoende waarbij je voldoende fit en mobiel bent. De reis is er op gericht om kennis te maken met de cultuur en natuur. Een goede gezondheid en actieve, flexibele instelling volstaan. Wie regelmatig sport (fietsen, wandelen, zwemmen, fitness...) zal uiteraard meer van de reis genieten.

there is a story in every journey

Fortstraat 4, 9180 Moerbeke – Waas, Belgium
www.anubhuti.be